

יומיים לצפון ולגולן כולל טוסקנה הדרוזית

עם המדריך גיל ברנר 7-8.10.2018

יום ראשון- 7.10.2018

07:00 יציאה מבית הנוער, צומת אלמוג, בעת הירדן, צמח, מפגש עם המדריך גיל ברנר והמשך נסיעה בעוקף כנרת, עליה לרמת הגולן עם תצפיות יפות לעמק החולה "עין קניה" ביקור באתר "מקאם סית שעוונה" קדושה דרוזית שהפכה לאגדה ומעל קברה נבנה מקאם – בית תפילה.

נסיעה לכיוון היישוב נמרוד בדרך אתר אבן החול הצבעונית ותצפית מהר קטע. נעלה בנסיעה אל הר חרמונית 1211 מ' נצפה אל הגולן וסוריה – תצפית מדהימה!!!

נסיעה אל עמק יעפורי בדרך טוסקנה הדרוזית תוך כדי תצפיות מרהיבות על ברכת רם. ביקור בשוק תפוחים ופירות בעמק יעפורי. ביקור בברכת רם, סיפורי "רשת הידידות" וסיפורו של האיש המופלא סלים אל שופי – גיבור מקומי, שקשר את גורלו עם מדינת ישראל.

סיעה בדרכי מטעים ודרכי גבול נסתרות אל גבעת הצעקות בכפר מגדל שאמס, נצפה אל קבר הגנרל הדרוזי נור א-דין אבו סאלח בן מגדל שאמס שנקבר בסוריה ופניו אל עבר כפרו האהוב.

סיור לאורך הרחוב הראשי בכפר מגדל שאמס, לאור השינויים והבניה החדשה. נסיים בפאב אירי במקום. ירידה לרמת הגולן, עמק החולה, פרידה מהמדריך והגעה למלון כפר גלעדי התארגנות בחדרים, ארוחת ערב ובילוי במקום.

יום שני – 8.10.2018

לאחר ארוחת הבוקר ופינוי חדרים, נסיעה למטולה, הליכה קצרה לאורך רחוב המייסדים, עליה למצפה דדו לתצפית על לבנון, החרמון ועמק החולה. המשך בדרך נוף מנרה, נבי יושע, שם נבקר במוזיאון הרעות המספר את סיפור הקרבות לכיבוש המקום במלחמת השחרור. המשך נסיעה וירידה לעמק החולה והגעה לשדה נחמיה, מקום בו נפגשים הדן, החצבני והבניאס הופכים לנחל אחד הירדן, הליכה קצרה בטיילת עמי לאורך זרימת המים בירדן ואם יאפשר הזמן, נבקר ב"דרדרה" – הישוב היהודי היחידי בצד המזרחי של אגם החולה שהותקף ע"י הסורים במלחמת השחרור וננטש, שם נשמע את סיפור המקום ונסיעה חזרה דרך צומת גולני, כביש 6, ירושלים.

המחיר למשתתף: 650 ₪

המחיר כולל: לינה במלון כפר גלעדי, חצי פנסיון, נסיעה, הדרכה + גיל ברנר וכניסה למוזיאון הרעות.

לפרטים והרשמה ניתן להתקשר לתירצה 054-4848588

בברכה

תירצה תורג'מן